

## Forord

Det er en lang historie. Den kan ikke gøres kort – jeg prøver alligevel.

Betingelser for livet skal søges i historien og mulighederne. Ved vi nok om fortiden, og kan vi beskrive og analysere den godt nok til at ændre udviklingen til det bedre, den bedste udvikling?

Mennesket er ikke en ø eller et stjernesud. Vi er alle individer i et fællesskab eller flere. Jeg er far, kæreste, farbror, musiker, arbejder, dansker, og jeg skal finde og definere mig selv i fællesskaberne. Det er min væsentligste opgave i livet: at finde mig selv i fællesskabet.

Fællesskaberne er grundlaget for alle mennesker. Vi sammenligner os selv med, vi spejler os i andre. Vi opsøger fællesskaber, hvor vi tror, vi har en chance for at leve et passende liv. Vi fortæller vores fælles historier for at holde sammen på fællesskabet. Og vi skal tro på historierne for at være tro mod fællesskabet.

Ord som narcissisme, egoisme, privatisme er ord, fællesskabet bruger for at beskrive og udlevere personer, der lever, handler, mener, tror anderledes end fællesskabet.

Fællesskaber er store eller små. Nogle fællesskaber er så store, at de kan afgang, om andre fællesskaber må eksistere. Nogle mindre fællesskaber er ikke gode nok. Så lovgiver man imod dem.

Demokrati er et af de vigtigste ord. En måde at leve på, bestemme på, udøve magt på, få ting i gang på, tænke på. Demokrati er ikke for sanserne og følelserne. Sammen med demokrati hører tillid, tro, frihed, lighed, broderskab, ytringsfrihed. Og rettigheder og pligter. Men det er først, når demokratiet er konstitueret i et samfund. Demokrati kan ikke konstitueres ud fra revolution. Efter en revolution opstår der andre udemokratisk styrende grupper af folket. Demokrati kan ikke gennemtvinges.

Demokrati er folkets styre. Den form for demokrati, vi har i mange vestlige lande, kaldes repræsentativt demokrati. Når noget er repræsentativt, betyder det, at vi lader andre bestemme/handle på vores vegne. Lidt lige som, når man udsteder en fuldmagt til sin kæreste, så hun kan hente en pakke på posthuset for en.

I det gamle Grækenland samledes folket (mænd der ejede noget) på et torv og råbte og skreg, og kun de, der råbte højest, blev hørt. Grækernes Platon mente, at et demokrati skal styres af en gruppe (mænd), som har evnerne og midlerne til det.

## Ejerne og de ansatte

*At være rig på materielle goder er okay, så længe rigdommen ikke, uden arbejdernes samtykke, er sket på bekostning af arbejdernes livsvilkår.*

Siden 60'erne har der ligget en tanke om Økonomisk Demokrati (ØD), som skulle øge arbejdernes udkomme af deres eget arbejde og give bedre arbejdsforhold, da arbejderen ville få større

indflydelse i virksomhederne. Revolutionstilhængerne, kommunisterne og venstresocialisterne, har været imod. Socialistisk Folkeparti var imod i starten, men er i dag tilhænger.

Samfundsmæssigt er modellen mere eller mindre opgivet.

Overskudsdeling (OD) er arbejdsgivernes redskab til at stille arbejderne en bedre pension i udsigt. Man giver overskudsdele til team i stedet for ekstra bonus/provision til den enkelte. Det er okay, så længe vi lever i et kapitalistisk samfund.

Men OD, som man kender den i dag, er utænkeligt i et samfund, hvis arbejdskampen skal kunne opretholdes. Her er den danske model et godt grundlag. Om det er demokrati, er et kildent spørgsmål.

Forhandlingerne mellem arbejdere og arbejdsgivere om løn og arbejdstid er underlagt et 'del og hersk'-princip, så fagene udfordres indbyrdes. Fragmenteringen inden for arbejderbevægelsen gør, at der er opstået en kamp mellem forbundene. Sygeplejersker kæmper imod lærerne om de samme penge.

Der er yderligere et princip om, at man venter med forhandlingerne på det offentlige område, indtil det private arbejdsmarked har forhandlet og stemt færdigt. Så har man sat et loft for, hvor højt den totale pulje for de offentligt ansatte kan tildeles.

## Velfærd

*Velfærdsstaten er et mål, ikke en tilstand. Fattigdom findes i Danmark. Det danske socialsystem fejler kontinuerligt.*

Socialdemokraterne bryster sig af at have grundlagt velfærdsstaten. Oprindeligt har de europæiske socialistister haft stor indflydelse på de første danske tanker om at skabe velfærd. Men også de store tænkere i Danmark, især Grundtvig, Jeppe Aakjær, Henrik Pontoppidan åbnede for nye syn på borgerrettigheder og velfærdsidéerne. Sangen af Grundtvig 'Langt højere Bjerger/Danmarks Trøst' slutter med "Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt." Socialdemokratiet har taget ordene til sig som et grundudsagn til fordel for en velfærdsstat, hvor ligheden mellem menneskene vejer tungere end den enkeltes ret til frihed.

## Mellemklassen

## Kvinderne

## Mændene

## Børnene

## Familierne

Nissens lille røde

Indvandrerne

Flygtningene, flugtvilkår, motiver,

Uddannelserne, samfundsbehov, individbehov,

Velfærden, institutioner, serviceorganer

Pr. 17. december 2021

Verden stander i våde. Danmark mangler at få besat tusindvis af jobs i de private erhverv. I det offentlige kan man heller ikke få hænder nok, især sygehusene er i underskud.

De syge, sygdomme, fejl i genetik, fejl i opvækst, fejl i valg af goder

Landene, øst, vest, nord, syd, kulturer, politikker, samfundsstruktur

Fællesskaberne, de naturlige, de opfundne, familien, foreningerne

Moral, kriminalitet, korrekthed, omsorg, sympati, seksualitet, afvigere, lov,

Arv og miljø

Individerne

Demokratiet

Socialismen

Magtforholdene

Nissens lille røde

Medierne, konspirationsteorier,

Alle I konspirationsdebattører derude i den ligeglade verden... Kæmp for noget, I har kært. Dyrk mulighederne. Konspirationsteorier er ikke kamp, men ligegladhed. Fælles, fjollet tidsfordriv. Der er altid tillæg til dagsordner. Lad pressen om at afdække. Det er det, vi har dem til. ... Selvfølgelig er der aftaler mellem medierne og magtfolket, det er det vi har dem til. Spørgsmålet er: hvem, hvad er det godt for? Hvis medierne ikke kan afdække dette, har de fejlet. Men det tjener de jo selvfølgelig også kassen på.

Verdensproblemerne

Menneskerettighederne